

Heer, uw Wil geschiede...



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

PHILOMÈNE MASSART

echtgenote van de Heer

PIERRE VANDEWEGE

geboren te Namen, op 8 juni 1880, en god-
vruchtig overleden te Oubraket, op 14 april 1958,
gesterkt door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.



Haar geest verliet de stof,
zij heeft de strijd gestreden,
ontdaan van al haar werk
de smart des doods geleden :
bezorgd van 's morgens vroeg
tot in de late nacht,
heeft zij op aard haar plicht
met ijver steeds volbracht,
Wij hopen dat haar deugd
en haar godvruchtigheid
voor eeuwig haar de kroon
der zaligen heeft bereid.
Gij, die haar dood betreurt
en deze regels ziet,
vergeet haar vrome ziel
in uw gebeden niet.

Dierbare echtgenoot, de beproeving
heeft ons geluk zwaar getroffen in dezelaat-
ste jaren. De Heer zal u echter honderd-
voudig vergelden wat gij, tot op de gren-
zen van het mogelijke, voor mij hebt gedaan.

Beminde broeders en zusters, neven en
nichten, gij, die mij met zoveel liefde hebt
verzorgd, alle familieleden en vrienden, na
deze pijnlijke scheiding zal God ons op-
nieuw en voor altijd verenigen in zijn he-
melse zaligheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil 300 d. afl.

R. I. P.



De Families MASSART-VANDEWEGE.

danken U van harte voor
uw blijken van genegenheid
en kristelijke deelneming.

Uitg. A. De Croo, Koster, Oubraket