

Gegroet, o Kruis,
Onze enige hoop.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JOZEF MASSELANG

echtgenoot van Mevrouw

irma LAUWERS

geboren te Nederbrakel, de 2 maart 1885
en er godvruchtig overleden de 19 februari 1963,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken en de
H. Kommunie, alsook de Pauselijke Zegen
in het stervensuur.

Oud strijder van de oorlog 1914-1918

Lid van alle godvruchtige genootschappen

Een schoon leven ging voorbij, dat zijn volle glans
krijgt in de eeuwigheid. De godsdienstzin was diep in
zijn ziel geprent, van jongs af en steeds was het zijn
verlangen God te dienen, zelfs wanneer de krachten
hem ontbraken wilde hij ter kerke

Hij vreesde de last niet van het huisgezin, maar
droeg alles vol liefde en zelfverloochening. Moedig
vervulde hij zijn taak van echtgenoot en vader, gaf zijn
kinderen een doorchristelijke opvoeding, werkte en
bad voor vrouw en kinderen.

Duurbare echtgenote en kinderen, gelukkige dagen
hebben we beleefd in verdraagzaamheid en opofferen-
de liefde. Verduldig hebt ge mij verzorgd in mijn lang-
durige ziekte, daarvoor dank ik U van harte. Bidt sa-
men met bloedverwanten en vrienden voor mijn ziele-
rust.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbrake!

Mevrouw Jozef MASSELANG, geboren Irma LAUWERS;
Mevrouw Angèle MASSELANG;
Mejuffer Sara MASSELANG,
De families MASSELANG, VAN DE WATTYNE, LAUWERS, DE
TANDT,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.