



IN GODS BARMHARTIGE LIEFDE
BEVELEN WIJ VOL VERTROUWEN

de Heer Omer MASSEZ

echtgenoot van

Mevrouw Zulma BOMBEKE

geboren te St.-Lievens-Esse
op 6 maart 1907 en tot de heerlijkheid
van de hemelse Vader teruggeroepen te
Zottegem op 2 februari 1986 gesterkt
door de Goddelijke Sakramenten.

—
"Wij hebben hier geen blijvende woon-
stede maar zoeken de toekomstige".

(Hebr. 13,14)

Intens heeft vader verzucht om weer thuis
te zijn, in zijn gezin, bij zijn geliefden. Hij
kon niet meer terugkeren, zijn laatste
krachten bezweken. Alles was volbracht.
Eenvoudig en stil heeft hij zich elke dag
ingezet voor het geluk van zijn vrouw en

kinderen. Dit was zijn vreugde en zijn
fierheid, zijn levenstaak. Nu is hij bij de
Heer om een eeuwige thuis te vinden.

Daar zal hij een onvergankelijk loon ont-
vangen.

Heer, dankbaar gedenken wij hem die ons
zo dierbaar is. Bewaar hem in Uw en onze
liefde. Help ons te geloven dat hij nu met
de verrezen Heer op een ander manier
leeft en ons nabij blijft. Sta ons bij op de
weg die wij verder gaan en ons eens sa-
menvoert tot in Uw heerlijkheid.

De families MASSEZ
BOMBEKE
TEMMERMAN
VAN DER POORTEN

danken U om uw blijken van deel-
name in hun rouw en de steun van
uw gebed.

—
Rouw. V.D. Driessche

van de maele