

† *Mijn kinderen, ik heb U al  
wat ik kon, gegeven:  
mijn werkzaamheid bij dag en nacht  
mijn liefde en ook mijn leven. G.G.*

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

**Roger MASSEZ**

echtgenoot van mevrouw  
Elianne VAN SNICK

Geboren te Idegem op 15 oktober 1934  
en zacht in de Heer ontslapen in het  
O.L.V. ziekenhuis te Geraardsbergen op  
zaterdag 30 september 1995, gesterkt  
door de H. Sakramenten der zieken.

De families:

MASSEZ, VAN SNICK, BOMBEKE  
VAN DER POORTEN en EECKHOUT  
danken U voor de blijken van  
deelneming in hun rouw.

---

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

*Lieve Papa,*

*Zo vele jaren hebben wij je mogen  
verzorgen op je ziekbed. Mama en al de  
kinderen hebben het beste van zichzelf ge-  
geven, jij hebt alles in liefde en geborgenheid  
aanvaard. Gedurende al die jaren ben je naar  
je gezin toe gegroeid in goedheid en genegen-  
heid, met innige zorg voor je klein-kinderen.*

*Dat de ziekte eens onverbiddelijk zou  
toeslaan, dat voelde je. In kalmte en rust heb  
je, samen met je geliefden, alle lasten gedragen.*

*De ontmoetingen met de Heer in de  
ziekencommunie hebben je gesterkt en  
gelukkig gemaakt. God zal je belonen voor al  
het goede dat je Hem en ons gezin geschonken  
hebt.*

*Papa, je vrouw, je talrijke kinderen en  
kleinkinderen treuren om je heengaan. Wij  
zullen je steeds dankbaar blijven. Bij God  
begint nu je nieuwe leven van vreugde en  
vrede. Blijf over ons waken als een zorgzame  
pa en pepe.*

Met dank aan Maria, Terry, de verpleeg-  
sters van het Wit-Gele Kruis en Dr. Raes.

---

Begrav. Van den Driessche (054) 41 25 50