

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Petrus-Cyriel-Daniël MASTELINCK**

weduwnaar van Mevrouw

**COLETA VANDERLINDEN**

geboren te Schorisse de 27 september 1884, en godvruchtig overleden te Nederbrakel, de 22 april 1960, gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen "In articulo mortis,,"

LID VAN DE BOND VAN HET H. HART.



Hoe schoon zijn sommige zielen in Gods ogen. Hun eenvoudig geloof, hun diep kristelijke overtuiging zijn zoveel deugden die rijkdom, achting en geleerdheid in grote mate overtreffen.

Pas twee dagen geleden werd zijn echtgenote ten grave gedragen. Overmand door de zorgen en toewijding tijdens haar ziekte en tevens door de droefheid om haar afsterven heeft zijn hart begeven. Nu is ook hij haar gaan vervoegen bij de Heer, gelouterd door beproeving en lijdens, gesterkt door het gebed en de troostmidelen van de H. Kerk.

Mijn duurzame zusters, de goddelijke Voorzienigheid heeft ons allen verenigd in deze dagen van droefheid. Eerwaarde Zuster, kloosterlinge, juist zijt gij uit Kon-  
go teruggekomen om mijn echtgenote ten

grave te dragen en nu bij mijn sterfbed aanwezig te zijn. Het is voor mij een grote troost geweest U allen rondom mij te hebben gezien. Duurbare familieleden, bidt allen voor onze zielerust.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(300 d.af.)



De families MASTELINCK, VANDERLINDEN, 'T KINT, BOONE,

bedanken voor uw bliken van genegenheid en deelneming,

.....  
Nederbrakel, Druk. We O. Surdiacourt