

Laat de kleinen tot Mij komen en verhindert hen niet.
(Mt. 14.3)

+

ZOET AANDENKEN

van

Veerle MATHYS

teergeliefd dochtertje van

Frans en Maria Pardon

geboren te Nederbrakel, op 24 mei 1965,
en er aan de liefde van haar ouders ontruikt
op 26 augustus 1967.

Zijn moeder uit het hert gesneden,
geleerd in vraag- en dankgebeden,
van alle zonden onaangetast,
zo zuiver als een lelie was 't!

Wij hadden 't, en 't is heengetogen;
Wij minden 't, en 't is weggevlogen...!
Naar wien? Naar God, dien 't geren zag;
't is God alleen, die 't hebben mag.

o! „Onze Vader, Uwe wille
geschiede!” — en daarmee zwijge ik stille:—
„zo hier, als in de lavenis
des Hemels,” daar ons meisjes is!

G.G.



De families MATHYS,
PARDON,
GORGON,
DE COSTER.

Danken.