

" Christus . . . hoop op een eeuwige heerlijkheid. "

Kolosse. 1. 27

† Bid voor de ziel van Mevrouw

elza matte

weduwe van de heer Camiel SINNESAEI

geboren te Keiem op 10 april 1892 en haastig overleden
te Keiem-Beerst op 19 juli 1971,
na ontvangen te hebben de laatste Heilige Sakramenten.

Wanneer enkele maanden geleden Elza voor het eerst met een inzinking moest kennis maken, dachten velen nu zal ze stil blijven en rustig haar leven slijten. Zo dacht en deed Elza niet.

Zij was van het taaië ras dat niet begeeft en altijd voortdoet. Pas kon ze weer uit de voeten of haar eerste werk was: naar de kerk gaan: biechten, pasen houden, vroom blijven bidden, echt ingetogen vooraleer weer huistoe te gaan.

Lang duurde het niet of de " Warande " stond weer open, en weer kwamen de klanten. Gewoonlijk stond de deur open en wagens voor het huis. Het was haar lang leven. Zonder dat kon ze niet voort. In haar doening voelde ze zich nuttig en kon goedig glimlachend met de mensen omgaan.

Taai was ze en moedig. Zo droeg ze zonder valse sentimentaliteit gedurende vele jaren de eenzaamheid van haar weduwschap. - Voelde ze zich de laatste dagen niet al te best, toch bleef ze voortdoen tot de dood haar dan toch verraste in de vroege morgenduren. Verrast, maar niet onvoorbereid.

We danken God voor zo een lang, schoon en werkzaam leven, voor de vele blijde stonden die ze mocht meemaken en die ze aan anderen wist te schenken, voor de liefde en de genegenheid die ze mocht genieten van haar naastbestaanden en die ze hun kwistig weerschonk, voor de warme familiale banden van kinderlijke liefde welke haar nooit ontbraken.

Haar heengaan brengt ons de grote les van de heilige Paulus in herinnering: " We hebben hier geen blijvende stede, we zoeken de toekomstige . . ." eenmaal worden we allen geroepen tot de Heer.

In een plechtige eucharistieviering zaterdag 24 juli 1971 in de St Niklaasparochie te Beerst, hebben we samen gebeden en geofferd voor de zielerust van Elza opdat Gods barmhartigheid aan haar zou verwezenlijkt worden.

Vol vertrouwen bidden we:

" Heer Jezus schenk haar de eeuwige rust. "

" Zoet Hart van Maria, wees ons heil. " (300 d. afl.)

Mevrouw Roza (†DECAT)-SINNESAEI, kinders en kleinkinders,

Heer en Mevrouw Georges SINNESAEI-TOMMELEIN en kinders,
haar kinders, kleinkinders en achterkleinkinders

De families MATTE, TRIHOU,
SINNESAEI, V VEY,

danken voor Uw deelneming in rouw en gebed.

Drukkerij G Vanblaere-Devisch, Diksmuide.