

+ BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
Vrouw Madeleine MATTE

echtgenote van

Heer AUGUST CHRISTIAENS

geboren te Keiem, op 25 juni 1902
en godvruchtig overleden te Vladslo op 22 februari 1957
gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder,
de H. Kerk.

Zij was een eenvoudig mens, in alles, ook in haar
godsdienstig leven, zonder veel uiterlijk vertoon. Haar
dagen heeft zij met zorgen en in werkzaamheid door-
gebracht, zolang haar krachten dit haar toelieten.

Zij was boven alles eerlijk en zou nooit nagelaten
hebben haar evenmens te helpen waar zij kon.

Zij beminde haar echtgenoot en leefde voor haar man
en kinderen, met een woord: zij was een goede echt-
genote en een beste moeder.

De Heer heeft haar beproefd. Een smartvolle ziekte
heeft zij doorgemaakt, maar ook daar konden wij haar
moed en haar geduld, en bovenal haar onderwerping
aan de H. Wil van God bewonderen.

De Heer beproeft degenen die Hij lief heeft en die
Hij wil sparen in het andere leven.

Dierbare Echtgenoot en lieve Kinderen, ik heb voor
u allen gezorgd en gebeden, zoveel en zolang ik kon.
Zo vroeg moet ik u nu verlaten, het is de Wil van
O. L. Heer. Gij moet u aan die Wil onderwerpen en
nu meer dan ooit een steun zijn voor elkaar. Ik dank
u voor de vele zorgen.

Mijn Familieleden, Gebuurs en Vrienden, ook voor
u nog een laatste woordje van dank voor alles wat
gij voor mij gedaan hebt tijdens mijn ziekte. Weest
mij allen indachtig in uw gebeden.

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID.

(300 d. afl



Heer August CHRISTIAENS,
haar echtgenoot,

Heer Gerard CHRISTIAENS,

Heer Noël CHRISTIAENS,
haar kinderen,

De familiën MATTE en
CHRISTIAENS,

DANKEN U
om uw gebeden en blijken
van deelname in hun rouw

Vladslo, 27 februari 1957.

Druk. SLEMBROUCK, Zarren