

Gedenk in uw gebed de ziel van

**DE HEER**

## **Aimé Jeroom MATTHIJS**

echtgenoot van Mevrouw  
**MARIA AUGUSTA HERMAN**

geboren te Deftinge op 1 maart 1909 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Opbrakel op 23 januari 1983, gesterkt door het H. sakrament van de zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

---



Zeer 'erkentelijk voor de blijken van deelneming

Mevrouw A. J. MATTHIJS-HERMAN,  
kinderen en kleinkinderen.

De families MATTHIJS, D'HAENENS, HERMAN  
en VAN DE VELDE.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Een vrolijk en brave man die gedurende zijn leven hier op aarde gezwoegd heeft voor zijn gezin is door onze Lieve Heer teruggeroepen, niemand kan Gods Wil begrijpen, ondoorgroendelijk zijn Gods wegen.

Niettegenstaande zijn ongeneeslijke ziekte was hij altijd tevreden en heeft hij nooit geklaagd. Zijn vrolijk en geduldig karakter verzachten het leed van zijn familieleden welke hem met liefde en zorg omringden. Met gelatenheid heeft hij zijn beproevingen doorstaan.

Hij was goed voor vrouw en kinderen, vriendelijk voor al dezen die hem naderden, kalm en zacht.

Bemide echtgenote en kinderen, de dood heeft mij verlost van mijn aardse leed. Ik sterf gerust, want vijanden heb ik U niet achtergelaten.

Dank voor de genegenheid en zorgen aan Directie en verplegend personeel van de St. Franciscuskliniek te Opbrakel, mij betoond gedurende de hulpeloosheid ten tijde van mijn ziekte.

Wees niet bedroefd om mijn heengaan want God heeft mij behoed voor grotere ellende.

Lang nog hoopte ik onder U te zijn, maar Gods Voorzienigheid is niet altijd een tekening van mensen.

Strooi vreugde en liefde rondom U : dat zal mijn troost en eeuwige vrede zijn.

Aanvaard mijn genegenheid en vergeet mijn naam niet in uw gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu rustig de vier akten bidden.