

Dood.

*De dood is als een zwarte nacht.
Een licht dat aan het einde op je wacht.
Een donkere tunnel om in te verdwalen ...
Een trap om naar de eeuwigheid af te dalen.
Een traan die wist te ontsnappen.
Een traan die je pijn zal verklappen ...*

Elisabeth VDS.



Blijvend aandenken aan

DE HEER

Albert MATTHIJS

Geboren te Deffinge op 9 februari 1907
en overleden in het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen
op 29 maart 1993 gesterkt door
de H. Sacramenten der zieken.

De families :

MATTHIJS,
D'HAENENS en
VANDERSCHUEREN
danken U voor Uw aanwezigheid
en blijken van medeleven.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Begraf. Van den Driessche (054) 41 25 50