

Gij zijt zo zacht uit onze handen gegleden.  
Onhoorbaar zijt gij van ons heengegaan.  
Wij dromen dankbaar van 't verleden  
en hebben zacht uw ogen toegedaan.

†

Dankbaar aandenken aan  
mevrouw

**Alice MATTHIJS**

weduwe van de heer Albert D'HAEYER

Geboren te Everbeek op 26 april 1909  
en overleden in familiekring te Nederbrakel op  
1 januari 2003, gesterkt door het Ziekensacrament.

---

De families MATTHIJS, VANDENBOSSCHE,  
D'HAEYER en DE CROO zijn u zeer erkentelijk  
voor uw aanwezigheid en uw gebed  
bij de uitvaart van Alice.

Moeder Alice,  
ons hof lijkt zo stil zonder jou, niemand die kijkt als wij  
de inrit oprijden, niemand die het gordijn opzij schuift  
om te zwaaien, je zetel blijft leeg en heel ons ouderlijk  
huis lijkt te treuren om jou.

Het leek ons zo normaal dat je drieënnegentig jaren  
werd. Je was een vaste waarde op de Oorloge, en je was  
vergroeid met het hof, met de burens, met jouw  
vrienden. Ook al werd jouw wereld steeds kleiner door  
het wegvallen van het gehoor en het gezichtsvermogen,  
voor ons was je dikwijls het centrum van onze wereld.

Ons hart is droef om je heengaan in stilte, maar we zijn  
toch fier en dankbaar dat wij jou moeder en  
grootmoeder mochten noemen. Je bent nu opnieuw  
verenigd met vader en zovele dierbaren die je  
voorgingen.

God, zij was een moeder die hard gewerkt heeft voor  
ons. Wij koesterden haar met zorg en liefde. Nu is haar  
leven stilgevallen: mogen wij haar dan aan U overdragen  
met de grootste eerbied? Zorg goed voor haar in uw  
ongekende toekomst.  
Amen.