

Mijn ziel verwacht van U verlossing,  
Heer.

WIL IN UW GEBED GEDENKEN

DE ZIEL VAN MIJNHEER

## ANDRÉ MATTHIJS

echtgenoot van mevrouw

**LUCIE SIMOENS**

geboren te St. Maria-Oudenhove op 15 juni 1932 en onverwacht plots naar de Heer teruggeroepen te St. Martens-Lierde op 8 augustus 1970 in het uiterste gezalfd met de H. Olie.



De familiën **Matthijs, Simoens,**  
**Renaer en Walraevens,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

---

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Niet de plotse dood moeten wij vrezen, maar wel de dood die ons onvoorbereid overvalt !

In de volle kracht van het leven bouwde hij plannen, grootse plannen die hij met eigen krachten zou helpen verwezenlijken. Maar de mens wikt en God beschikt ! Zo plots en onverwacht werd hij van deze aarde weggemaaid, om het loon te ontvangen voor zijn werk ! Een les voor ons allen, want : « Vandaag hij, morgen gij ! » Wees bereid !

Dierbare echtgenote, al te vroeg worden wij van elkaar gescheiden. Maar aan Gods wil moeten wij ons onderwerpen. Dank U van harte om uw trouw en zorgen tijdens ons huwelijksleven. Bid voor mij, opdat de rechtvaardige Rechter mij genadig weze bij het oordeel, en mij lone voor het goede dat ik deed.

Beste familieleden, vrienden en geburen, ik durf ook rekenen op uw gebed, vooral dan bij de Eucharistieviering in eenheid met Christus onze Verlosser, zodat ik dank aan uw hulp weldra voor altijd mag ingaan in Gods heerlijkheid !

Mijn Jezus, barmhartigheid.