

O dood! O groot geheim des doods! hoe wel leert gij
ons wat wij op de wereld zijn. H. Lig.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Angèle Maria MATTHYS

echtgenote van Mijnheer

JOZEF REMORY

geboren te Everbeek, den 23 Mei 1907 en er
overleden den 10 Maart 1948.

Versterkt door de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk.

Het geluk op deze wereld is van korten duur . . . Het
vergaat wanneer men denkt het te bezitten. Het ware ge-
luk is bij God.

O Heer, waarom rukt Gij mij zoo onverbiddelijk weg,
in den bloei mijns levens, van hen die mij zoo dierbaar
waren, en die ik zoo lief had . . . doch, Uw Wil geschiede
op aarde als in den hemel.

Teergeliefde echtgenoot, ik moet u verlaten . . . vaar-
wel . . . ik laat u de zorg onzer drie klein kindertjes, dien
pand van liefde die ik u toevertrouw, bemijn ze voortaan
nog met meer liefde, en vergeet mij in uw gebed niet.

Mijn zoete kindertjes, te vroeg helaas ben ik u ont-
men, nu dat gij nog zooveel tedere zorgen noodig hebt,
mijn hand zegent u van uit Gods woning, bemint uw
vader en bidt voor uw te vroeg gestorven moeken.

En gij mijn diepbedroefde vader, moeder, schoonmoeder
en talrijke familie, u ook zeg ik vaarwel, hebt allen dank
voor uwe genegenheid en zorg, draagt die op mijn kin-
dertjes over; helpt voortaan mijn beproefden echtgenoot
onze kindertjes verzorgen, omringt ze met uw liefde, leidt
ze op in deugd, dat ze moeders kroon en vaders troost we-
zen; weldra zien we toch elkaar voor eeuwig weer.

Bidt veel voor mij,

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. 7 en q.

Druk, Depessemier Everbeek

Een milde troost waren ons Uw bliken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van haar die ons zoo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U,

De Familiën

MATTHYS, REMORY, DROESBEKE,

en COPPENS.