

Geloofd zij Jezus-Christus !



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**AUGUSTA CÉLESTE MATTHIJS**

weduwe van de Heer

**Jules Cosijns**

geboren te Everbeek op 22 juli 1897 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 25 mei 1971, gesterkt door het Sacrament der zieken.

Zij was een oprecht en goed mens en bovendien een goede moeder. Iedereen die haar gekend heeft kon het ervaren. Aan dat alles zullen wij blijven denken in innige dankbaarheid en onze gedachten aan haar zullen meer zijn dan een lieve herinnering : onze liefde zal bij haar blijven door ons dagelijks gebed voor haar ziel rust. Wij danken U, Heer, om de goede moeder die Gij ons hebt geschonken.

Vaartwel mijn dierbaren. gij hebt mij zoveel zorgen en troost verschaft; ik dank u voor die grote liefde. Troost u bij de gedachte dat wij elkander na dit leven zullen wederzien in de hemel. Wat ik nu nog van u durf te vragen : een gebed tot lafenis van mijn ziel.

Jezus, Maria, Jozef, dat mijn ziel bij U in vrede ruste.

.....  
Druk. Vw A. Modde

De families  
MATTHIJS, COSIJNS, VANDEVOOR-  
DE en MAUROIT  
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.