

Laat nu, Heer, volgens uw woord
uw dienaar in vrede heengaan.

Lofzang van Simeon.

†

TOT VROOM AANDENKEN AAN

Zuster VILLANOVA

Cesarine MATTHIJS

van de Zusters Franciskanessen van Gent
Crombeen.

Ze werd geboren te Wetteren
op 28 oktober 1892
sprak haar geloften uit op 16 april 1917
en is ons voorgedaan naar de
eeuwige vreugde te Vinderhout
op 2 februari 1980.

Op het feest van de Opdracht-offerande —
van de Heer — Maria Lichtmis — mocht zij
naar beiden gaan : Jezus en Zijn Moeder.

Naar hun voorbeeld zou ook haar leven
een volgehouden opgedragen-zijn en blijven,
in trouwe toewijding gegeven-zijn aan God,
van wie zij zó mild ontvangen had, in haar
gewaardeerd en verdienstelijk kloosterleven...
waarvan 32 jaar te Westrem en 17 jaar te
Massemen.

Genadenregen en gehoorzame volgzaamheid
goddelijke mildheid en totale zelfgave
ontvankelijkheid en genegenheid :
beeld van ware godsdienstigheid
en goed beleefde roeping of
offerende liefde tot God en de mensen,
zoals K.P. te lezen gaf :
„een schaal op handen, die ze reiken,
mag „geven“ en „verwachten“ zijn,
een open wijd gebaar
dat brood en vruchten, water reikt
en zelf vervuld wil zijn,

zijn rijke gaven krijgt
en zelf weer verder reikt
in dubbelvoudig gebaar :
ontvankelijkheid zijn
en groeiend dan — gegevenheid.”

Wij denken aan haar dagelijkse offerand-
opdracht in de H. Mis : „Gezegend zijt Gij,
God, Heer van al wat leeft, uit uw milde hand
hebben wij brood en beker ontvangen, geef
dat zij mogen worden bron van eeuwig le-
ven... voor Zuster Villanova.

De Zeereerwaarde Heer Directeur
A. VANDERHAEGEN,

De Algemene Verantwoordelijke en de
Zustergemeenschap,

De families MATTHIJS en DE WINTER,

danken u voor uw deelneming in
de rouw en voor uw gebeden.

Drukk. Vleeshouwers-Platteau, Vinderhout