

De dood der rechtvaardigen is geen dood; zij
ontslapen zacht op aarde om in den Hemel te ont-
waken. H. Alph. de Lig.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

CAMILLE MATTHIJS

echtgenoot van Mevrouw

Louise Droesbeke

geboren te Everbeek de 24 Maart 1870 en
godvruchtig overleden te Overboelare, de
1 December 1954, voorzien van de
HH. Sacramenten.

De krachten hem ontbrekend stierf hij in een
hogen ouderdom, die een erekroon is wanneer hij
op den weg der rechtvaardigheid gevonden wordt.

Als echtgenoot en vader muntte hij uit in werk-
zaamheid en bezorgdheid, want het geluk en de
welstand van zijn geliefde kinderen lag hem nauw
aan 't hart. Hij was een vrome christen; verkleefd
aan den godsdienst, vervulde hij op tijd zijn plich-
ten jegens God, leerde God vrezen, de zonde vluch-
ten, God beminnen en Zijn wet hoogschatten.

O Heer, Gij gaaft hem sterkte en betrouwen in
't leven, wees hem ook genadig en aanhoor de
stem onzer wederliefde en dankbaarheid die zucht
om erbarming voor onze geliefde vader.

Dierbare Echtgenote mijn uur is gekomen. God
roept mij. Lange jaren zijn wij, in één hart en één
ziel verbonden geweest; dien liefdeband kan de
dood niet breken en eens zullen wij in den hemel
weer verenigd zijn om nooit meer te scheiden.

Lieve Kinderen, Kleinkinderen en Familie die
mijn vreugde en mijn troost waart op aarde, hebt
dank voor uw liefde en zorgen; volgt mijn voor-
beelden na en blijft mij steeds in uw gebeden ge-

denken.

Zoet Hart van Maria, wees mijn Zaligheid.

300 d. afl.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

De familiën MATTHIJS-VANDEVEL-
DE en DROESBEKE-MORTIER

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.