



Wees in uw gebeden indachtig
de ziel van

WELEERWAARDE HEER

Charles MATTHYS

geboren te Gent op 25 april 1915 en
godvruchtig overleden te Eksaarde
op 19 oktober 1989.

Priester gewijd in de Kapel van het Groot-
Seminarie door Z.Exc. Mgr. Coppieters, bis-
schop van Gent, op 19 april 1939.

Na enkele weken dd. onderpastoor van de
St.-Michielskerk te Gent, is hij gemobiliseerd
geweest en heeft hij de oorlog doorgebracht
bij het 6e Linie en het 11e Bataljon Genie
(midden angstige huisvaders was hij bewust
dat hij de gelukkigste mens was van het
Belgisch leger).

Na zijn demobilisatie op 10 juni 1940 is hij
leraar geweest aan het St.-Antoniuscollege te
Ronse tot 22 augustus 1945.

Legeraalmoezenier bij het 1e Bataljon Fus.
(Oorlogsvrijwilligers), het 11e Linie Bataljon,
het 2e Regiment Jagers te paard en het 2e
Regiment Lansiers.

Officier in de Kroonorde - Ridder in de
Leopoldsorde - Pastoor benoemd te Dikkel-
venne op 10 december 1961 en te Belsele -
Centrum op 30 mei 1969, heeft hij de paro-
chiekerken van verval gevrijwaard.

Emeritus op 1 februari 1982... Hij heeft levens-
lang getracht zijn best te doen. God ont-
ferme Zich over zijn menselijk falen. Wees
hem dan ook indachtig in uw gebeden en in
het H. Misoffer.

De familie

dankt u voor uw aanwezigheid
en uw gebed.

Begraaf. H. Van Moortel, Hoogstraat 175,
Waasmunster - (052) 46 17 53