

Er is, er zijn ... geen woorden voor  
of toch ... één woord misschien  
een DANK  
voor wat hij was, voor wat hij blijft

In de vrede van Christus ruste

DE HEER

## **DONALD MATTHYS**

echtgenoot van Mevrouw  
**MARTINE DUFFELEER**

geboren te Aalst op 19 september 1953 en  
overleden te Meerbeke op 15 december 1988.



De families **MATTHYS, DUFFELEER,**  
**VAN MIEGHEM** en **D'HOMME,**

danken U om uw bliken van medeleven  
in hun rouw en de steun van uw gebed.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59

*Er zijn momenten waar woorden  
slechts een dof geluid voortbrengen  
in een hulpeloze poging tot het be-  
grijpen waarom.*

*De toekomst zag er hoopvol uit,  
het steilste van de klim was voorbij.  
een tocht met aandacht voor de  
mooie dingen lag in het verschiet...  
De fatale afgrond was echter niet  
voorzien op de kaart.*

*Als vader, als Donald en als vriend  
was je onvervangbaar. De herinne-  
ring aan je wilskracht, kennis, vro-  
lijkheid, doet onszelf nadenken over  
onze idealen.*

*De warme lentezon in deze don-  
kere winterdagen is even onbereik-  
baar als het samen uitvoeren van  
onze plannen.*

*Als we later stapvoets, in draf of  
galop door het leven gaan, hopen we  
op jouw vaste hand aan de teugels.*