

Want van die goeden waart gij een
die goud in 't hart bewaren ;
de wereld ziet er over heen,
maar God zal z' openbaren. (P.R.)



Dankbaar aandenken aan
de heer

Donné Remi Matthys

zoon van wijlen

Jean-Baptiste Matthys en Clemence De Beck

geboren te Deftinge op 2 maart 1904 en in
de Heer ontslapen in het Stedelijk Zieken-
huis te Geraardsbergen op 9 maart 1991,
gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Oud-strijder 1940 - 1945

Schatbewaarder van de kerkraad
St.-Ursmarus te Deftinge

De families Matthys en De Beck

danken voor uw bliken van
kristelijk medeleven en gebed
in hun rouw.

Dit herinneringsprentje van vriend Donné
Matthys kan niet anders dan bevestigen
wat velen wel weten. Hij was 'n moedig
en zachtmoedig man. In z'n jonge jaren
heeft hij veel en zorgzaam gewerkt. Later
is hij de goede vriend gebleven van zijn
familie, van wie hij zielsveel hield.

Wat hem altijd gekenmerkt heeft, was de
eerbied. Dat was hij ten overstaan van
iedereen. Nooit 'n kwaad woord tegen of
over iemand, wie hij ook was.

In 1964, onder pastoor Melckebeke gekozen
tot lid van de kerkraad, is hij 27 jaren de
verzorgde kollektant geweest. Eerbiedig
ging hij met de kerkschaal. Hij was zich
bewust van zijn taak, vriendelijk voor de
mensen en 'n vriend op de kerkraad-ver-
gadering.

De laatste jaren moest hij het een na het
ander nalaten. 't Deed hem pijn. Hij had het
allemaal zo graag gedaan.

Aimée, Omer en Maria en goede vrienden
van de kerkraad, bedankt om uw goede
zorgen en vriendschap.

Donné, oprechte dank voor uw stipte dienst-
vaardigheid in de Kerk. Gij hebt het alle-
maal zo graag gedaan.

Gij moogt nu rusten in de vervulling van
uw levenstaak.

Uitg. Miserez, Deftinge