

Bemint de gerechtigheid, gij heersers der aarde:
Houdt den Heer voor ogen in rechtschapenheid
En zoekt Hem in oprechtheid des harten. Wijs. I, I



Bid en offer voor de onsterfelijke ziel van

Heer Edgard MATTHYS

zoon van wijlen heer Jean-Baptist Matthys
en van Mevrouw Clemence De Beck

Burgemeester van Deftinge
Invalid-Oudstrijder 1914-1918;
Ridder in de kroonorde;

Verereerkt in de Orde van Leopold II met palm,
met het oorlogskruis met zwaarden,
met het ijzerkruis, de overwinningsmedaille en de
herinneringsmedaille,

Lid van godvruchtige genootschappen.

geboren te Deftinge de 28 juli 1891 en godvruchtig
overleden in de O. L. Vrouw-kliniek te Aalst de 5
februari 1959, voorzien van de HH. Sacramenten en
de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand;
De onsterfelijkheid is het, die hen wacht;
God was het, die hen beproefde,
En hen Zijner waardig bevond;
Die op Hem hopen, zullen zijn trouw ondervinden,
En die Hem trouw zijn, in zijn liefde verblijven;
Want genade en erbarming vallen zijn uitverkore-
nen ten deel. Wijsheid, III.

Een welgevuld en rechtvaardig leven is de glorie
van deze man. Met voorbeeldige toewijding is hij de
vader geweest van een gezin dat reeds vroeg zijn
eigen vader verliezen moest. Met schrandereid en
wilskracht wist hij de belangen van zijn geliefden te
beheren. Een goed en rechtschapen hart had de Heer
hem geschonken, een vredelievend, welwillend ka-
rakter openbaarde zich in de omgang met de mede-
mensen. In stilte heeft hij menige steun geschonken
en nood gelenigd zonder omhaal van woorden. Een
wijs en spaarzaam bestuur was zijn leuze in het be-
heer van de gemeentebelangen.

De rechtvaardigen blijven eeuwig leven; Bij den
Heer vinden zij hun loon, daarom zullen zij het rijk
der glorie ontvangen, en een heerlijke kroon uit de
hand van den Heer. Wijsheid, V, 15.

In zijn christelijke levensbeschouwing haalde hij
de kracht om eerlijk en rechtvaardig te zijn. Hij wist
zijn vertrouwen op God te stellen en zocht in het
dagelijks gebed de kracht voor een Godsgetrouw
leven. Wanneer de beproeving hem bezocht was
zijn eerste beweging een toevlucht zoeken bij God
langs gebed en sacramenten. In zijn geloofsovertui-
ging vond hij zekerheid en rust. Onderworpen aan
Gods H. wil heeft hij het lijden aanvaard en in volle
bewustzijn zijn ziel aan de Schepper teruggeschon-
ken. De goede strijd heeft hij gestreden, in God
vindt hij nu het loon van de getrouwen.

Laat, Heer, uw dienaar gaan in vrede opdat zijn
ogen uw heil aanschouwen, dat Gij bereid hebt voor
alle volken.

O Maria zonder vlek ontvangen, bid voor ons die
onze toevlucht tot U nemen.



De familiën

MATTHIJS, DE BECK en
FAINGNAERT,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Uitg. DE CROO-GUNS, Deftinge