



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Frans Matthijs

Geboren te Everbeek op 26 februari 1948
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 17 oktober 2005,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De namis wordt opgedragen op zondag
6 november 2005 om 10.30 uur
in de parochiekerk Sint-Marie
te Everbeek-Beneden.

De families Matthijs - Detant
danken u voor uw blijken van medeleven.

Ik heb altijd getracht
als mens, de mensen als vriend,
de dieren, bloemen, vruchten,
zoals ze waren en zoals ze zijn,
in eerlijkheid te nemen,
met vlijt en zorg met mijn werk
te omringen.

Ik heb altijd getracht,
met hart en ziel,
als een eerlijk man te leven.
Het afscheid kan hard zijn,
tot een blij wederziens bij de Heer
die ons zal verheugen voor eeuwig.

Dat heb ik altijd getracht,
dat weet ge ... en de Heer!
Hij zegene u en beware u!