

Kristelijk geloof alleen kan ons troosten.



Bid voor de ziel van
MEVROUW

Gabriëlle MATTHIJS

echtgenote van de Heer
Emiel Albert Vercleyen

geboren te Everbeek de 22 september
1917 en er plots overleden de 30 augustus
1967 gezalfd met de H. Olie "in
extremis,,

Plotseling is ze heengegaan. Geen enkel woord, geen klacht meer over haar lippen. Haar zorgen nam ze mee naar 't graf, haar kommer droeg ze mee naar God in de hemel.

Schreiend stonden ze aan haar doodsbed, daar namen vader en zoon het sterke besluit dat hun leven dat van moeder niet zou beschamen. Om dat besluit uit te voeren zullen de moederzorgen, nu van boven af, hun dubbel geworden.

Beste man, draag dit kruis in christelijke berusting. Een groot geluk duurt zelden lang. 't Is God geweest die ons in zijn goedheid het geluk schenkt in liefde en zorgen samen te leven enige jaren lang. God zij daar-

voor gedankt. Mijn zoon laat U niet ontmoedigen waar het leven soms hard en zwaar wordt : bidt voor Hem die mij vertroostte en ook U zal troosten.

Beminde familieleden, ik dank U om Uw grote genegenheid, vergeet mij niet en bidt voor mijn zielerust.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene

Uw blijken van deelneming een troost voor ons

Danken u oprecht

De families Matthijs, Vercleyen, Spi-
taels en Vandermeeren,

Uitg. A. Opdecam - Everbeek.