

Broos en vergankelijk is het aardse;
In één oogwenk is 't al voorbij.
Op de Heer stel ik mijn vertrouwen.
Op zijn erbarmen zal ik bouwen.

(N.E.)



DANKBAAR GEDENKEN WIJ
DE HEER
Gerard MATTHIJS

heel onlangs weduwnaar geworden
van Mevrouw Agnès VLERICK

geboren te Merelbeke op 3 januari 1926 en
aldaar plots ten Here gegaan op
19 januari 1989.

Wij danken U allen
die voor hem hebt gebeden
en ons hebt getroost met uw meeleven.

„Heer, laat beide thuiskomen bij U,
waar uw zalige vrede hen wacht.”

De rechtmatige tranen om het vroegtijdig
heengaan van Agnès zijn bijlange nog niet
gedroogd of zie de al-te-onverwachte dood
van Gerard dompelt de zijnen in een even-
diepe treurnis.

Toch willen wij geen ondankbaren zijn je-
gens God. Hij heeft Gerard tot zich geroepen
en hem aldus de bange droefheid willen
sparen om een pijnlijke eenzaamheid.

Wij begrijpen het hemels geluk van beide
echtgenoten om een eeuwig weerzien na een
zéér korte wijle van afwezigheid; maar wij
voelen ten zeerste de grievende smart van
hen, die beide geliefde wezens op enkele
dagen tijd moeten missen.

De goede God verlene spoedig eeuwig heil
aan Agnès en Gerard. Hij sterke en trooste
de diepbeproefden.

Rouwcentrum Heyse en Zn. - Tel. 30 79 32
Druk. ANDRE, Poelstraat 10, Merelbeke