

"Ik ben de Verrijzenis en het leven; wie in
Mij gelooft, zal eeuwig leven,,.



In de vrede van Kristus ruste de ziel
van zijn trouwe dienaress

MEVROUW

GERMAINE MATTHIJS

weduwe van de Heer Achille **BOUVERIE**,
echtgenote van de Heer Jozef **REMORY**,

geboren te Everbeek op 2 januari 1900 en er in
de Heer ontslapen op 28 april 1966, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen «in articulo mortis».

Met grote toewijding heeft ze zich opgeof-
ferd voor haar gezin en heeft in alle omstandig-
heden van haar leven op God vertrouwd. Met
grootmoedigheid heeft zij de beproeving in haar
leven gedragen.

Waarom ons aan de dingen van de wereld
hechten? Wij zijn pelgrims die hier enkel korte
tijd vertoeven. Na een leven vol zorg en leed,
getekend met vreugde en beproeving, wacht ons
die geloven en vertrouwen op Gods Vaderzorg,
een zalige hemel waarvan we ons het geluk niet
kunnen voorstellen.

Mijne dierbaren, de Heer heeft mij tot zich
geroepen, mijn levenstaak is ten einde. Bij de
Heer wacht mij het eeuwige geluk. Ik dank U
zeer voor uw genegenheid en liefdevolle toe-
wijding. Blijft mij dagelijks gedenken in uw ge-
beden en tot weerziens in de hemel.

Gebed: Wij bevelen U, Heer, de ziel van uw diena-
ress aan, opdat zij, voor de wereld gestorven, bij
U leve: neem de zonden, welke zij uit menselijke
zwakheid gedurende haar leven zou bedreven heb-
ben, door de genade van uw allerheiligste goed-
heid van haar weg. Door Christus onze Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!



De families **MATTHIJS**, **REMORY**, **BOUVERIE**
en **DROESBEKE**

betuigen U hun oprechte dank voor de
blijken van deelneming en gebed.

Drukk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel