



Door gebed, door een actief christelijk leven, geloven we in het weerzien in de Heer

van mevrouw

Germaine Clementine Matthijs

echtgenote van de heer

Omer Vernackt

Ze werd geboren te Deftinge op 15 juni 1910. Haar schone ziel ging zacht naar de Heer terug te Geaardsbergen op 16 december 1969, moedig en gelaten door de kracht van de Sacramenten van de zieken.

Wijkmeesteres van de parochiale Vrouwengilde
Wijkmeesteres van de Vrouwenbond van het H. Hart
en andere activiteiten in de parochiegemeenschap

" Ik ben niet benauwd te sterven, ik zal goed zijn in de hemel. Ik heb altijd graag de priesters geholpen. Ik heb zoveel gebeden en mocht niet genezen. U hoeft niet te wenen om mij, ik had een doorbrauwe man, draagt zorg voor hem ... (Woorden van Germaine op de vooravond van haar afsterven).

Zo gaf de overledene, bewust van de ernst van haar toestand, een bondige samenvatting van haar leven aan haar wenende omgeving.

In de stille, werkzame en vrome huiskring was Germaine de hartelijkheid, de vrouw die wist hoe ze kon gezelligheid scheppen zonder gemaaktheid en luidruchtigheid. Ze leefde en leed door de kracht van haar diep geloof, daarom keek ze zo kalm naar de eeuwigheid. Tot haar laatste levensdagen zagen we haar iedere morgen in haar parochiekerk. Nooit werd vergeefs beroep gedaan op haar toewijding, actief op iedere samenkomst om het goede te doen op de parochie. Haar liefde voor haar omgeving,

voor ieder familiaal samenzijn, voor haar parochiekerk en menigvuldige activiteiten, voor de Kerk en voor Christus, was zo edel en zo ruim, dat haar heengaan een leemte laat die nooit meer hersteld wordt.

Beminde echtgenoot, het trouw en volhardend bidden van uw paternoster was voor u de kracht bij het werk, de beproeving en de pijn bij mijn sterfbed. Zo zal weer uw paternoster voor u blijven de moed, de troost en de zekerheid van het eeuwig weezien bij de Vader. Ik dank u door Christus om de steun en de christelijke overtuiging die ons zo gelukkig maakte.

Beste zusters, broers, schoonzusters en schoonbroers, ik was zo graag bij u, om de geest van eenheid die ons altijd samenhiield te bevorderen en te voeden door edelmoedigheid en gezelligheid. Bidt veel voor mij en mijn echtgenoot. Laat ons die goede familiegeest bewaren, tot over het graf heen door ons bidden en de stijl, getekend door ons ouders, trouw te beleven.

Bloedverwanten, vrienden en medezusters uit de besturen van de parochiale verenigingen, ik was zo graag bij u om te kijken en te zoeken wat er kon verbeterd worden om de vreugde, genegenheid en ijver te bevorderen voor elkaar en voor de anderen. Blijft nu verder voor mij en met mij bidden voor onze parochie.

Sint Ursmarus, de ijver om uw heiligdom heeft heel mijn leven in beslag genomen, wees nu voor eeuwig een goede voorspreker voor mij.

De families

**MATTHIJS, VERNACKT,
DE BECK en BUSSCHAERT**

BEDANKEN.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge