

't is God die slaat, 't is God die troost,
't is God die alles doet,
er is zoveel dat «goedheid» heet,
maar God alleen is goed (G.Gezelle)



Bid voor de ziel van

Ghislain Matthijs

ZOON VAN

JULES EN GERMAINE MATTHIJS

geboren te Zarlardingne 17 november 1942 en
godvruchtig overleden te Gent in het Akade-
misch Ziekenhuis de 12 januari 1975 versterkt
door de H. Sakramenten der Zieken

In vollen levensbloei, in 'tschoonste van zijn
jaren, te midden der zijnen, o ja voorzeker, dan
valt het pijnlijk te sterven.

Mijn God, waarom ontrukkt gij ons die dierbare
jongen? Diep geheim! Wij buigen het hoofd en
vloeerbied bidden wij «Dat Uw wil geschiede
en niet de onze.»

Ghislain, Gij waart een brave jongen, eerbie-

dig voor uw overheid, gezellig en immer opge-
ruimd, moedig in de arbeid, de vreugde en de
troost uwer ouders, de vriend van de uwen,
maar op uw maandenlange ziekbed hebt gij ons
wijze lessen van godsvrucht en levensoptimisme
gegeven en met blijden glimlach hebt u het leed
uitgeleden.

Mijn goede vader en lieve moeder, uw kruiske
met «God zegene en beware U» sterkte mij
in de laatste ogenblikken. Ik dank U oprecht
voor alles wat ik van U ontving. Uw vader- en
moederliefde aan mijn ziekbed was zo edel en
zo schoon. Weent niet, uw kind leeft bij Jezus
en bidt voor U om troost. En gij mijn broers en
zuster, met uw aller beeltenis in mijn geest, ben
ik heengegaan. Dank voor de genegenheid, dank
beste familieleden en vrienden.

Wij danken U voor uw blijken van medele-
ven en kristelijke deelname in onze rouw bij
het overlijden van onze dierbare zoon, broeder
schoonbroeder, nonkel en neef.