



TOT ZALIG AANDENKEN VAN

MIJNHEER

HECTOR MATTHIJS

weduwnaar van Mevrouw

PRUDENCE VANDENHOEKE

geboren te Everbeek op 9 november 1881 en er
godvruchtig overleden op 14 oktober 1965, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».

De dood leert ons inzien wat wij in deze
wereld zijn : de gezondheid is broos, het leven
is maar een droom, alles is vergankelijk... tenzij
God dienen en zijn eigen zaligmaking te verzeke-
ren. Sterven is overgaan van de arbeid naar de
rust, van het ballingschap naar het Vaderland.

De mens is vandaag onder de levenden en mor-
gen is hij verdwenen. Houd U dus bereid, want
de zoon Gods zal komen op het uur dat gij het
niet verwacht.

Veel heeft de overledene gewerkt... en de
laatste dagen van zijn leven veel te verduren en
te lijden gehad, maar juist in 't lijden en in
't Kruis ligt onze zaligheid en onze redding.

Mijne dierbaren, als mens was ik gaarne nog
enkele jaren gebleven, maar Onze Lieve Heer
heeft het anders geschikt : zijn wil zij gezegend.
U allen dank ik voor uwe genegenheid die 'k
mocht ondervinden en ook voor uwe goede zor-
gen ; de enkele dienst die gij mij nog bewijzen
kunt, is voor mij te bidden. Dat de Heer mij
barmhartig weze.

Bid de vier akten.



De familie MATTHIJS-VANDEVELDE,
De familie VANDENHOEKE-FAIGNAERT,

DANKEN U

voor Uw deelneming in rouw en gebeden.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek