

De dood van de rechtvaardige is het einde van de aardse ellende en de ingang naar het geluk.



Bedroefd om haar heengaan,
maar innig dankbaar om wat zij voor ons is
geweest, bevelen wij aan in Uw gebed en
herinnering,

MEVROUW

IDA MATTHIJS

weduwe van de Heer

ACHIEL FAINGNAERT

geboren te St-Maria-Lierde op 30 maart 1891
en overleden te Gent op 24 augustus 1972,
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Voor sommigen is de overgang van het tijdelijke naar het eeuwig leven kortstondig, Voor deze overleden vrouw liep die overgang over dagen van beterschap en hoop, dagen van pijn en ontmoediging, tot wanneer uiteindelijk de zekerheid doorbrak dat de dood als onvermijdelijk moest worden aanvaard.

Als echtgenote en moeder heeft zij voor haar gezin gewerkt en gezorgd zolang zij kon, zelfs in haar oude dag wist zij zich nog dienstbaar te maken voor kinderen en kleinkinderen.

Haar taate wilskracht hielp haar om haar ziekte moedig te dragen. In geloof aan de verdiensten voor de hemel heeft zij het offer gebracht van de ellende van haar laatste dagen om eindelijk in onderwerping aan Gods uitnodiging haar leven in Zijn handen terug te geven. Thans wacht haar de eeuwige vreugde.

Lieve kinderen, hebt dank voor uw troostende bezorgdheid tijdens mijn ziekte, mijn enige troost nu is uw gebed voor mij in uw gezin, zo zult gij ook best de gedachtenis aan uw moeder levendig houden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Uw gebed begeleidt onze dierbare naar de Heer, en uw medeleven is voor ons een grote troost.

Daarom danken U :

De Heer en Mevrouw Paul en Herna RENAER-FAINGNAERT en kinderen,
De Heer en Mevrouw Albert en Ghislaine DE RUYVER-FAINGNAERT en kinderen,
De families MATTHIJS, FAINGNAERT,
DE TURCK en MACHTELINCKX.

Drukk. Weverbergh, Galmaarden.