

In Christus Kruis : Zaligheid en Hoop !



Tot vrome nagedachtenis van

## Mijnheer Jozef MATTHIJS

echtgenoot van

Mevrouw Leontine HERMAN

geboren te Delftinge de 19 september 1895 en er  
overleden de 9 oktober 1962, gesterkt door delaatste  
HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen "In articulo  
mortis".

Onze Vader, die in de Hemelen zijt...uw H.  
Wil geschiede ! Met deze woorden van gebed en  
overgave heeft die brave man afscheid genomen  
van zijn naastbestaanden en van het leven. Sim-  
pel en eenvoudig, zoals hij geleefd heeft, eerlijk  
en oprecht inziend en berustend in Gods schik-  
kingen. Wij kunnen zeggen gelukkig in zijn over-  
gave, alhoewel begerig naar het leven, precies  
omdat hij dit laatste aanzag alseen bruikleen, ont-  
vangen uit Gods Handen.

Hier is het passend, te denken aan de woorden  
van de H. Schrift, " de dood is het einde van een  
wereld en proeftijd voor het eeuwig leven. door  
God aan iedere mens gesteld". Willen wij eeuwig  
leven, laten wij dan aan ons tijdelijk bestaan, hier  
op aarde denken.

Lieve Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen.  
gij moet U nu troosten in de afwezigheid van  
Vader, de Voorzienigheid heeft mij na vele maan-  
den loutering en lijden uit dit armzalig sterfelijk  
leven opgeroepen, naar de stralende gelukzalig-  
heid van het Eeuwig Leven,

Dierbare Echtgenote en Kinderen, rest mij al-  
leen nog mijn eeuwige dank uit te spreken voor  
uw voorbeeldige zorgen en trouwe liefde. Ik heb  
op God betrouwd, doet gij eveneens. in uwstrijd  
van uw leven en zorgt goed voor Moeder. Ik ver-  
laat U allen in de hoop mekaar terug te zien inde  
Hemel. Blijft trouw aan uw plichten. bidt voor  
mij en God zegene U allen die mij troost en op-  
beuring brachten.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.

O. L. Vr. hulp der Christenen, bid voor hem.

De familiën MATTHIJS  
HERMAN  
MINCKE en  
REGAERT

*denken U oprecht om uw  
gebeden en uw deelne-  
ming in hun pijnlijke rouw*

Uitg. Mevr. Cl. MISEREZ