

„Hoe aangenaam is uw Verblijfplaats, Heer der Heerscharen. Verlangend en kwijnend ziet mijn ziel uit naar de voorhoven van de Heer.“

Liturgie H. Familie

†

OPDAT HIJ VOOR ALTIJD IN HET HUIS  
VAN DE HEER MOGE WONEN

bid voor de Heer

**JULES MATTHIJS**

echtgenoot van Mevrouw  
ANNA RENAER,

geboren te St.-Maria-Lierde op 22 augustus 1902 en  
ter Here gegaan op 9 januari 1965 te Zelzate.

Onverwacht is Jules uit deze wereld weggenomen. De Heer heeft er over beslist en zo goed bevonden. Aanvaarden wij zijn wilsbesluit in dit pijnlijk ogenblik zowel als in de gelukkige ogenblikken van ons leven. Hij is immers niet alleen Meester van de dood, maar ook Meester van het leven. Danken wij Hem daarom ook bij de blije momenten welke Hij in ons leven heeft gebracht toen de overledene gezond was.

Op dit ogenblik heeft de Heer van Jules alle menselijke ellende weggenomen, maar bereidt hem een nieuw lichaam en een nieuwe geest, die hem helder doet zien; en een nieuw hart dat voortaan alleen het goede zal beminnen, in dankbaarheid tegenover zijn Heer en in liefde voor zijn vrouw en kinderen die hij hier beneden heeft achtergelaten.

Heer Jezus Kristus,  
in uw onderdanigheid aan Maria en Jozef  
hebt gij het gezinsleven geheiligd  
door onuitsprekelijke deugden.

Geef dat Maria en Jozef  
een blijvend voorbeeld mogen zijn  
voor de familie van de overledene  
en verleen aan Jules  
voor eeuwig het gezelschap van de H. Familie te  
mogen genieten.  
Amen.

Zo bidden wij, telkens de gedachtenis aan de overledene ons voor de geest komt en gedenken hem bij voorkeur in de viering van de Heilige Eucharistie.



De families

MATTHIJS,  
RENAER,  
VAN DE MAELE,  
CORRIJN,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken  
van kristelijke deelneming en danken  
U.

---

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, St.-Maria-Oud.