

Heer, ik vertrouw op U, laat mij uw genade spoedig blijken.

Wil in uw vrome gebeden gedenken de ziel van

**DE HEER**

## **JULES MATTHIJS**

weduwnaar van Mevrouw  
**MARGUERIETE STEVENS**

geboren te Delftinge, op 16 oktober 1896 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel, op 14 juni 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---



**De families MATTHIJS, STEVENS,  
MINCKE en DE VUYST,**

danken U voor uw christelijke deelneming.

---

Uitg. J. Ghijs, Delftinge

Ondermijnd door de ziekte van de ouderdom en de aftakeling van zijn lichaam, is Jules in alle eenvoud, rustig en kalm, maar niet onvoorbereid, de eeuwige rust ingegaan.

De overledene roept in ons het beeld op van de « trouwe dienaar » uit het evangelie. Als huisvader stond hij steeds in de bres voor het geluk en het welzijn van vrouw en gezin; als landbouwer droeg hij, opgeruimd en zonder klagen, de lasten van het zware werk op het land en op de boerderij. Hij had een goed en beemoedigend woord voor geburen en naastbstaanden en bij zijn dochter kende hij een rustige levensavond. Als diepgelovig kristen man was hij gelaten in de beproeving die hem trof en zolang zijn krachten en de gezondheid het toelieten kwam hij openlijk en moedig uit voor zijn geloofsovertuiging.

De Heer dankend voor dit eenvoudig en stichtend leven in dienst van de zijnen en van zijn Schepper, bidden we om Gods barmhartigheid opdat hij hem moge ontvangen met de woorden: Kom, goede en trouwe dienaar, omdat ge getrouw waart aan Mij, kom en treedt binnen in mijn eeuwige Vreugde.

Uw kinderen en kleinkinderen danken u om alles wat gij voor hen gedaan hebt. Samen met hen en uw familie blijven we u gedenken in ons gebed.