

„ Wij leven en sterven voor God, onze Heer.  
aan Hem behoren wij toe ". (Rom. 14.8)

†

Vroom aandenken aan  
mevrouw

## **JULIA MATTHYS**

echtgenote van de heer  
**Frans Pletinckx**

geboren te Zarlardinghe op 12 maart 1903  
en overleden in de H. Hartkliniek te Ge-  
raardsbergen op 2 maart 1989, gesterkt door  
de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden

---

### De families

Matthys, Pletinckx, Sadones,  
Stockman en Van Caenegem

danken u om uw blijken van deel-  
name in hun rouw en om de steun  
van uw gelovig gebed.

Het was al geruime tijd te zien dat het  
met „ ons moeder Julia " berg-af ging. Ze  
is lang vitaal gebleven. Heeft voor haar  
gezin gezorgd met niet-aflatende toewijding.  
Enthousiast en blij. Vriendelijk tot en met.  
'n Zware slag om dragen was zeker het  
verlies van een van haar kinderen. Want  
moeder blijft moeder voor hen, ook als zij  
hun weg zijn gegaan.

Bij het diamanten huwelijksfeest waren de  
geburen zo hartelijk in de weer. Zij en hij  
waren tot in de communie thuis de goede  
God dankbaar. Gelukkig om elkaar. Gel-  
ukkig om hun kinderen. Gelukkig om de  
wijsheid van haar echtgenoot. Gelukkig  
omdat zij zovele jaren mochten samen zijn.  
Nu heeft zij het hoofd neergelegd. Moge zij  
met haar zoon Julien nu verenigd zijn,  
zoals zij het hier op aarde waren.  
Moge Gods zegen komen over het gezin  
van haar kinderen en kleinkinderen.  
Moge haar liefdezorg voor hen tot voor-  
sprak en zegen zijn. Dat is haar zegewens  
voor vader en de gezinnen van de familie.  
Dat is haar rust en haar vrede.