

...die, moe gewrocht  
en moe geleden,  
een beter land  
is ingetreden... (G. Gezelle)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**JULIA MATTHIJS**

echtgenote van de Heer

**FLORENT BAISIER**

lid van de Bond van het H. Hart en van het parochiaal  
Komitee voor opbouw van de Sint-Macariuskerk

geboren te Sint-Maria-Lierde de 21 september 1913  
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen de 8 november 1966, voorzien van de HH. Sacramenten der  
zieken en de Pauselijke zegen.

Een vurige christene is heengegaan naar het vaderhuis.

Zij behoorde tot de meest enthousiaste en ijverigste  
parochianen die zich in onze nieuwe parochie inzetten  
voor de opbouw van kerk en parochie. Haar bijdrage  
moet hoog aangeslagen worden.

Helaas mocht zij de vrucht van haar onverpoosde in-  
spanningen niet zien hier op aarde... Het zijn heel vaak  
anderen die zaaien en anderen die maaien en oogsten...

Langs de weg van ziekte en lijden is zij de Heer nog  
meer gelijkvormig geworden en in volle overgave is zij  
teruggeslagen naar de Vader in de hemel.

Duurbare echtgenoot, heb dank voor uw grote liefde  
en onverpoosde zorgen om mij.

Marc en Bernadette, ik blijf u beminnen en voor u zor-  
gen van uit de hemel.

Familieleden en vrienden, dank om uw genegenheid ;  
bidt voor mij.

Geliefde medewerksters en medewerkers in de paro-  
chie, blijft ijverig, ik help van uit de hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

*Een ware troost waren voor ons  
uw blijken van christelijke deelneming  
bij het heengaan van haar die ons zo  
dierbaar was.*

*Daarvoor danken U oprecht :*

*De Heer Florent Baisier en kinderen,*

*De families Matthijs, Baisier, Van  
de Maele en Noerens.*

---

Drukkerij Schrever, Grotestraat 73, Geraardsbergen