

Wie goed leeft is altijd bereid.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw **LEONIE, AUGUSTA MATTHYS,**

echtgenote van

**Mijnheer JOZEF DE CORTE,**

geboren te Wichelen, op 19 januari 1893 en overleden te Oosterzele, op 28 oktober 1959, na met volle geesteskracht en totale overgave de H. H. Sakramenten ontvangen te hebben, alsmede de Pauselijke zegen.

LID VAN DE BOND VAN HET H. HART,

**GEWEZEN AGENTE VAN DE**

**GEHEIME DIENSTEN 1914-1918.**

**OUD POLITIEKE GEVANGENE**

**VAN DE OORLOG 1914-1918.**

Vereerd met : "The War Medal" 1914-1918 ,

Herinneringsmedalie 1914-1918 ;

Overwinningsmedalie 1914-1918 ;

Nationale Erkentelijkheid 1914-1918.

-----

O God, Gij alleen weet welk een goede en vrome vrouw zij was en wat zij betekende voor al diegenen die met haar in kontakt kwamen. Gij weet dat het onze fijnst geslepen smart was haar te moeten verliezen, zij die zich tijdens haar leven ontplooid had tot een edele vrouw met een open gemoed en een rijk hart.

God, Gij weet hoe gewetensvol zij Uw liefdegebod tot de evennaaste heeft opgevat, toen zij haar jeugd veil had voor haar medeburgers en haar vaderland midden de gevaren van een bezetting, toen zij later haar hele wezen totaal inzette voor het geluk van haar echtgenoot en ontelbare malen bereid gevonden werd, om met tedere en toegewijde zorg het liiden van een zieke te lenigen. Zij had het woord van Kristus wondergoed begrepen : laat uw linker hand niet weten wat uw rechterhand geeft.

Wij hebben inderdaad ondervonden hoe toegenegen zij ons was door haar eenvoud, haar opgeruimdheid en haar kristelijke levensernst.

Waar alle menselijk praten en betogen een koude leemte laat van eenzaamheid en nood, troost alleen de levende God, voor Wie allen leven ook al zijn ze gestorven. Hij die eenmaal de lijdenskelk aan zich niet liet voorbijgaan heeft ook eens de Handen gevouwen en ons het toverwoord dat alle menselijke zielepijn overwint, voorgebeden : Vader niet mijn wil, maar de Uwe.

Laten wij Zijn woorden nastamelen, eerst misschien weigerig doch later berustend in Zijn wil die toch zo oneindig wijzer en barmhartiger is dan de onze.

Mijn lieve echtgenoot wees verduuldig, zoals ik geduldig was in mijn jarenlange ziekte ; hard is ons scheiden. God vraagt U alles. Hij vroeg het ook aan mij.

Laten wij Hem alles geven : wie alles geeft aan God, krijgt alles van Hem terug, wanneer wij elkaar weerzien. Heb dank voor het vele dat gij voor mij gedaan hebt.

Dierbare verwanten en vrienden, vaarwel, denkt nog eens aan mij in een vroom gebed en moge het besef dat onze scheiding tijdelijk is een stut en steun zijn in Uw verdriet.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



Heer Jozef DE CORTE ;

De Familie MATTHYS ;

De Familie SOËTAERT ;

De Familie DE CORTE ;

De Familie DE SMET,

BEDANKEN.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele. Tel. 70.56.19