

In het kruis is het leven

†

AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria Anna MATTHIJS

Weduwe van de Heer

Gaston August VAN WIJMERSCH

Geboren te Deftinge op 1 februari 1900 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 12 maart 1987, gezalfd en gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken en de Pauselijke zegen.

—

Niets is vast en onvergankelijk in deze wereld, geluk en voorspoed wisselen af met kommer en lijden. Slechts na dit leven wordt in ons Gods liefde bestendigd. Het geluk van deze wereld wordt met bitterheid vermengd, opdat wij naar een ander onvervalst geluk zouden streven.

Onze menselijke krachten zijn gemeten. Wanneer zij uitgeput zijn, komt God de ziel, die hij ons gaf, terughalen om haar vergelding te schenken voor haar goede wil.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden, ik verlaat U uit dit aardse bestaan om binnen te gaan in het

rijk van eeuwige vrede, waartoe wij allen geroepen zijn. Ik dank u om uw genegenheid en uw hulp. Blijft mij verder uw genegenheid betonen door uw trouw gebed ter mijner gedachtenis, tot wanneer wij allen opnieuw zullen verenigd zijn in de hemelse realiteit.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Uw gebed en uw medeleven zijn voor ons een troost en een opbeuring.

Daarvoor danken wij U innig.

De families :

MATTHIJS, VAN WIJMERSCH, DE BECK
en VAN DER MOTTEN,