

*Het is goed zich aan God te hechten en in Hem onze toevlucht te zoeken. Ps 72*

† **BID VOOR DE ZIEL**  
*van Mevrouw*

**Maria-Bertha MATTHYS**

*echtgenote van Mijnheer*

**Jules D'Haenens**

*geboren te Delftinge 23 Maart 1886 en er godvruchtig overleden 4 November 1948. voorzien van de H. Sakramenten der Stervenden en van den Pauselijken zegen.*

*De dierbare overledene, omdat zij moeder was en zich bezorgde om het lot van al haar huisgenoten, heeft een zwaar beproefden levensweg gekend. Het lijden dat zij liever zwijgzaam zelve droeg, om anderen niet te verontrusten, maakte haar inkerig in zich zelve. Alleen met God sprak zij daarover in haar gebeden en vroeg om moed, geduldigheid en vertrouwen. Het heeft haar voor den tijd in haar gezondheid aangetast. Het was de aanleiding van de ziekelijke kwaal die haar heengaan zou bespoedigen. « Zalig zij die wenen want zij zullen getroost worden ». Zo leert ons de Kerk met Allerheiligen. Vrij van alle lijden en alle zorg zal thans haar ziel de eeuwige beloning mogen genieten.*

*Geliefde echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familieleden, Gij voornamelijk die onder een zelfde dak mijn liep en leed hebt meegemaakt, blijft naar mijn voorbeeld de ziel uwer Overledenen indachtig. Dat de Heer die mij in deze Ootaaftan Allerzielen tot zich riep, mij deelachtig make van het eeuwig licht en van de eeuwige rust, door de Kerk aan alle gelovigen toegewenst.*

*H Hart van Jezus, uw Rijk kome. (100 d. afl.)*



De Families MATTHYS,

D'HAENENS,

MINCKE.

VAN ONGEVAL,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene,

DANKEN U.

---

*Druk Pieraert, Geeraardsbergen*