

God is mijn toevlucht en mijn kracht.

†

Vroom aandenken aan
mevrouw

Maria Elvire MATTHYS

weduwe van de heer

René Clotaire Modde

geboren te Everbeek op 15 mei 1901
en godvruchtig overleden te Geraards-
bergen op 11 februari 1988, gesterkt
in haar geloof door Gods genade-
middelen.

De families

Matthys, Modde,
Droesbeke en Cosyns

danken u van harte voor uw gebeden
en blijken van oprechte deelneming.

Onverwachts heeft de Heer onze dierbare overledene tot zich geroepen. Zij heeft haar taak volbracht. Zoals men geleefd heeft, zo sterft men. Na een leven van stipte plichts vervulling, van zorgen en gebed kan zij gerust voor haar Heer en Meester verschijnen. Vooral haar vast geloof deed haar steeds op de Heer vertrouwen, ook dan als zij dacht dat haar gebeden niet verhoord werden. Met moed, in vereniging met het kruis van haar goddelijke Zaligmaker, heeft zij haar beproevingen gedragen. Dankbaar om de goedheid en de genegenheid die van haar is uitgegaan en om het edele voorbeeld dat zij ons heeft nagelaten blijven wij voor haar bidden: Heer Jezus, die ons in het lijden en de dood zijt voorgegaan, geef aan uw dierbare overledene het eeuwig geluk en de beloning die Gij aan uw kinderen hebt toegezegd. Zij ruste voor altijd bij U in vrede.