

« Alwie leeft in geloof in Mij zal in eeuwigheid niet sterven ! »

†

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Marie, Alice
MATTHIJS

Weduwe van de heer
Remi VERSCHOORIS

Geboren te Sint-Lievens-Houtem, op 23 april 1897 en overleden in de kliniek Sint-Vincentius te Gent op 31 augustus 1978, gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Als christenen geloven wij dat in onze dood het geheim van ons leven verborgen is, dat ons in de dood een oneindige horizon geopend wordt, vermits we niet in het niets maar in God sterven. « Zal een liefhebbende moeder het kind van haar schoot vergeten ?

En zelfs als die het zou vergeten, Ik vergeet U nooit ! Zie in mijn handpalmen heb ik u geschreven ». Dat zegt de Heer ons bij monde van zijn profeet. Op het ogenblik waarop alle stutten, waarmee wij ons leven verzekerd waanden, in elkaar storten, zal God naast ons staan. Ook in de dood blijven wij in Gods liefde geboren. Met deze hoop en met dit vertrouwen willen wij deze brave oude moeder deze diep-gelovige en zorgzame vrouw ten grave dragen en aan O.-L.-Heer toevertrouwen. Rustig en gelaten, ten einde toe geleefd heeft ze haar schone ziel aan haar Schepper weer geschonken.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik ben U dankbaar om uw zorgen en genegenheid. Moge de Heer U allen zegenen in uw leven en blijft mij trouw in uw gebed en uw herinnering.

De Heer en Mevrouw Georges en Suzanne
VERSCHOORIS-RIGAUX,
De Heer en Mevrouw Jules en Denise
VERSCHOORIS-VAN DAMME,
De Heer en Mevrouw Martin en Solange
DHAENENS-VERSCHOORIS en kind,
De Heer Marc VERSCHOORIS,
De Heer Luc VERSCHOORIS,
Mejuffer Lutgart VERSCHOORIS,
De Heer Dirk VERSCHOORIS,
De families :
MATTHIJS, VERSCHOORIS,
SUTTERMAN en DE ROUCK,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

.....
Drukk. R. De Moor, St.-Lievens-Houtem