



DANKBAAR AANDENKEN AAN

Mevrouw MANSSENS Robert

geboren Marie, Clarisse MATTHIJS.

Geboren te Everbeek op 1 juni 1915 en na een slepende ziekte godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 15 november 1984,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Clarisse was een eenvoudige vrouw, in de nazomer van haar leven, een leven waarin ze steeds bekommerd was om haar echtgenoot en liefdevol zorg droeg voor haar kinderen en kleinkinderen.

Onopvallend heeft ze steeds haar plicht gedaan als echtgenote, als moeder en grootmoeder. Haar geluk was hun geluk. Met vertrouwen mogen we dan ook nu hopen en bidden dat God haar genadig weze, haar opname in het hemels Vaderhuis tot eeuwige rust en vrede.

Moeder, bij dit afscheid zijn we zeer bedroefd, maar ook dankbaar om alles wat ge

voor ons gedaan en betekend hebt. Wetend dat we u nu nog echt kunnen helpen door ons gebed, richten we ons gelovig tot de hemelse Vader en vragen Hem om zijn vergevende barmhartigheid.

Geliefde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, dank voor uw daadwerkelijke genegenheid, dank voor uw liefdevolle zorgen. Vergeet mij nu niet in uw gebeden.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families MATTHIJS, VAN DEN BOSSCHE,
MANSSENS, VANDESANDE,

danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel