

†

Bid voor de zielerust van

Mevrouw

Marie, Clothilde MATTHIJS

weduwe van de

Heer Nicolas STROOBANTS.

Geboren te St.-Martens-Lierde op 7 januari 1904 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 11 januari 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Maria heeft steeds als een diepgelovig mens geleefd. Hoe kan het anders dan dat dit geloof haar ook gedragen heeft in uren van lijden en in het ogenblik van haar overlijden. Wij, als overtuigde kristenen, richten nu ons gebed voor haar tot de Heer die gezegd heeft « Wie in mij gelooft zal leven in eeuwigheid ». Het is God die zij zo dikwijls in het Onze Vader heeft aanbeden, die haar nu zal ontvangen als een goede vader en die haar zal

zeggen « kom trouwe dienaress en ontvang het loon van de hemel voor het goede uit uw leven en voor uw trouw in het geloof ».

Aan mijn familie, vrienden en bekenden zeg ik een laatste vaarwel en ook dank ik u, en vooral u die mij bijgestaan hebt in mijn oude dag en in mijn ziekte, om de vreugde en het geluk dat gij mij gebracht hebt.

De families :

**MATTHIJS, STROOBANTS,
VAN DORP, BOOGAERTS,**

danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming.

Begravenissen Amand Marroyen, Brakel
Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel