

Grote wonderen heeft de Heer voor mij verricht.
Heilig is Zijn Naam ! [Magnificat]

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Marie - Leontine Matthijs

weduwe van Mijnheer
Emiel VAN CAUWENBERGE,
geboren te Everbeek op 30 november 1875 en er
overleden op 7 januari 1963,
versterkt door de HH. Sakramenten en de
Apostolische Zegen.

De advent, die de voorbereiding is op de komst van de Heer op Kerstmis, heeft, in dit Conciliejaar, voor de dierbare overledene zijn "volle,, betekenis gehad. Enkele dagen voor Kerstdag vroeg zij zelf, gezeten bij het vuur in de huiskamer, te mogen de HH. Sakramenten der zieken ontvangen. En na vurig aldus het Kerstgebeuren gevierd te hebben, was zij, uit gans haar wezen, gericht op de eindkomst van haar zaligmaker.

Zeer stichtend was het, voor al wie haar naderde, dat, naarmate haar krachten afnamen, haar gerichtheid tot God toenam. Deze groeide uit tot een vurig verlangen naar O.L. Heer, naar het eeuwige leven.

"Daar zal ik over U waken en voor U bidden!,, zegde zij tot haar kinderen. En toen de laatste van haar familieleden, die zij ontboden had, heen waren ging zij ook heen naar het eeuwige leven. Haar kinderen, bij haar, in de keuken, bemerkten het niet: haar afsterven was een gezegend en zacht inslapen!

Iedere scheiding, vooral van zijn moeder, is smartvol. Maar zo een afsterven is een zeer grote genade en troost. Het is waarlijk passend U, Heer, H. Vader, dank te zeggen door Kristus, in wie ons de hoop op een zalige verrijzenis tegenstraalt, zodat zij die treuren om een onontkoombaar stervenslot,

door de belofte van de komende onsterfelijkheid worden getroost!

Teergeliefde kinderen en kleinkind, dierbare broeder en naastbestaanden, nadat het huis van mijn aards verblijf is ingestort, is mij een eeuwige woonst in de hemel bereid (Prefatie). Dat de trouwe en vurige liefde voor de Heer ons samen verenigd houde, om eensdaags, door en met hem, allen samen, deelachtig te worden aan Zijn oneindige heerlijkheid en geluk!

Heer Jezus, maak dat ik U meer en meer be-
minne. 300 d. afl.



De Families

MATTHIJS,
VAN CAUWENBERGE,
VAN DE VELDE,
VAN DEN BOSSCHE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. A. Van Der Geynst, Parike