

Geloofd zij Jezus Kristus !

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## Marie-Louise MATTHYS

weduwe van Mijnheer  
RUDOLF DETREMERIE

geboren te St.-Martens-Lierde op 6 januari 1894  
en godvruchtig overleden te Nederbrakel  
op 27 april 1963

gesterkt door het H. Sakrament der zieken en der  
stervenden en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Lid van het C.M.B.V.

Heeft moeders onverwachts heengaan ons hart  
met droefheid vervuld, de schone herinneringen  
aan haar zijn ons een grote troost, want: "haar  
wegen zijn schoon geweest, en haar voetstappen in  
vrede,," [H. Bernardus]

Midden haar gezin heeft zij geleefd zoals een  
waar kristen leven moet: God op de eerste plaats,  
en daarna, en daarom: naarstig en eerlijk, spaar-  
zaam maar milddadig, vol liefde en zorg. Het wel  
en het wee van haar gezin was haar geluk of haar  
kommer. God moge het haar lonen. De engelen lei-  
den haar voor Gods troon om er het loon der ge-  
rechtigen te ontvangen.

Bemide kinderen en lieve kleinkinderen, de  
Heer van het leven heeft mij zopas tot zich geroe-  
pen. Plots, maar niet onvoorbereid, pas enkele da-  
gen te voren had ik O.L. Heer ontvangen op mijn  
ziekbed. Moeder dankt U om uw grote genegen-  
heid en om de liefdevolle zorgen waarmede gij mij

hebt omringd. Bemint elkander en bewaart de  
kristelijke vrede. Bidt veel voor uw moeder en  
voor vader zaliger. Laten wij hopen op een eeuwig  
wederzien bij de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)



De Families

MATTHYS,  
DETREMERIE,  
VAN DORPE,  
ROLLÉ,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken  
van kristelijke deelneming en danken  
U.