

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



ZALIG AANDENKEN
VAN MEVROUW
MARIE - ODILE MATTHIJS

WEDUWE VAN MIJNHEER

Constant Coppens

geboren te Hofstade de 28 Augustus 1875 en
overleden te Erpe de 4 November 1950,
VERSTERKT DOOR DE H. H. SACRAMENTEN.

Voor hen die bereid zijn is de dood geen gesel
maar een zachte, langverwachte overgang naar
het eeuwig geluk. Wat heb ik hier op aarde nog te
verlangen buiten U, o Heer! Mijn krachten zijn
uitgeput . . . mijn dagen zijn vervlogen. Op U o
God heb ik mijn betrouwen gesteld en ik zal niet
worden teleurgesteld: de hemel was mijn betrach-
ting en wordt nu mijn eeuwig geluk.

Ik weet dat mijn verlosser leeft en dat ik ten jong-
ste dage uit de aarde verrijzen zal. Ik zal Hem zien
en mijn ogen zullen Hem aanschouwen. Deze hoop
ligt opgesloten in mijn hart. Job. XIX.

De rijkste erfenis, welke een christene moeder
aan haar kinderen kan nalaten, is de schat van een
katholiek geloof, dat in sombere aangelegenheden
van dit aards leven hunnen geest verlicht, in de
kwellingen hun hart vertroost en hun leven richt
naar God, hun opperste geluk.

Mijn lieve kinderen, bewaart zorgvuldig den
schat van uw geloof als het kostbaarste pand der
liefde en bezorgdheid van uwe ouders. Houdt vast
aan de leerling van Christus die alleen de weg,
de waarheid en het leven is. En gij broeder en
familie gedenk mij in uwe gebeden.

Dat God de Heer u zegene en in zijn liefde be-
ware! Hebt dank voor uw trouwe zorgen en bidt
thans voor mijne ziel.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.
(300 d. afl.)

Mijnheer Edmond COPPENS,

Mijnheer en Mevrouw Adhemar VAN DEN EECKHAUT-
COPPENS,

Mijnheer Hector COPPENS,

De familiën MATTHIJS, COPPENS, DE NOOSE en PIETERS,

BEDANKEN.

Uitg. Noël, Erpe.