

Moeder is gestorven,  
stilletjes, vóór het vallen van de nacht.  
Haar handen geklemd  
in deze van haar kinderen,  
heeft zij de strijd gestaakt  
en is teruggegaan  
naar God op wie ze zo vertrouwde.

DANKBARE HERINNERING AAN  
MEVROUW

Marie, Sidonie, Germaine  
**MATTHIJS**

Echtgenote van Roger GIJSELINCK

Geboren te Everbeek op 5 augustus 1917  
en thuis na een slepende ziekte  
godvruchtig overleden in familiekring  
op 13 april 1994,  
gesterkt door de H. H. Sacramenten.

De families  
MATTHIJS, GIJSELINCK,  
VANDENBOSSCHE en POLS  
danken U voor uw blijken van deelneming.

Namis op O. H. Hemelvaart,  
donderdag 12 mei 1994 om 9u30.

*Lieve moeder,*

*Het was voor ons een zware klap  
toen wij vorig jaar vernamen  
dat je ongeneeslijk ziek was.  
Hoe kon het,  
na een leven van hard werken  
en zorgen aan de zijde van vader,  
dat jou zo iets moest overkomen ?  
Jijzelf, die steeds bekommerd was  
om het wel en wee van zoveel anderen.  
Zeer zeker heb je in stilte veel pijn geleden,  
toen je de laatste maanden te bed lag.  
Nooit heb je geklaagd, maar  
met een onvermoeibare uithoudingskracht  
dag na dag op enige beterschap gewacht.  
Jouw grootste wens was thuis te kunnen  
blijven, door ons omringd, al viel het je  
zwaar een zorg te moeten wezen  
in ons zo drukke leven.  
De dagelijkse babbel  
met jouw kleinkinderen echter  
maakte zoveel goed.*

*Lieve moeder,*

*Je leerde ons eenvoud, werklust, goedheid,  
mildheid in het beoordelen van anderen  
en een rotsvast geloof in een goede God.  
Je had ons ongetwijfeld nog zoveel dingen  
willen zeggen, maar je had er de tijd  
niet meer voor.  
We zullen je erg missen,  
maar troosten ons met de gedachte dat je  
bij de Heer bent en hier in ons verder leeft.*

*Dank U,  
Vader, kinderen en kleinkinderen.*