

Het is aangenaam te sterven als men goed ge-  
leefd heeft.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## Octavie MATTHYS

Echtgenote van Mijnheer

**Petrus-Emiel De Roeck,**

geboren te St. Martens-Lierde, de 21 September  
1865, en aldaar godvruchtig overleden, de 14 Fe-  
bruari 1951, voorzien van de H.H. Sacramenten.

Ik ben oud geworden, den Heer zij dank. Al mijn  
levensdagen heb ik in de vrees des Heren bewan-  
deld, immer overtuigd dat in Hem alleen het ware  
geluk te vinden is.

De familietraditie getrouw, heb ik mijn kinderen  
en kleinkinderen steeds Gods geboden voor ogen  
gehouden en er hun leven naar gericht. Ik sterf ge-  
rust omdat ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat  
in Hem de eeuwige Verrijzenis me naar een hoger  
Leven voert.

Ze was als zovele moeders, die midden van een  
leven van kommer en zorg hun levensdagen slijten,  
immer bezorgd om het welzijn der hunnen, zich  
zelve vergetend, onbekommerd om wereldse glans.

Beminde Echtgenoot, lieve Kinderen en Klein-  
kinderen, ik had gehoopt nog enkele tijd bij U te  
mogen blijven, de Heer heeft er anders over beslist.  
Hebt dank voor uwe vurige liefde en zorgen, blijft  
elkander getrouw en vergeet mij niet in uwe ge-  
beden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Markt, Geraardsb.

De familiën DE ROECK, MATTHYS,  
VAN DEN DOOREN,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelname  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.