

Heer, in Uw handen, beveel ik mijn geest.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MIJNHEER

Odilon, Petrus MATTHIJS

weduwnaar van Mevrouw Elisa SEEUWS

geboren te Zottegem op 16 november 1897 en godvruchtig overleden te Erembodegem - Terjoden op 15 maart 1982, gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Deze dierbare overledene was steeds een trouwe en liefdevolle vader. Met betrouwen op Gods voorzienigheid heeft hij de last gedragen van zijn talrijk gezin en hun kinderen voor de Heer opgebracht. Al de wegen van zijn huis heeft hij gevolgd en zijn leven niet in ledigheid doorgebracht, zijn kinderen zijn opgestaan en hebben hem lof verkondigd.

(Prox XXXI)

Kwellingen zijn hem niet gespaard gebleven op deze aarde, maar hij bleef altijd moedig en vestigde zijn betrouwen in de Heer. Met groot geloof en kinderlijke godsvrucht ontving hij de H. Rechten en bereide hij zich voor tot de eeuwigheid, in volkomen onderwerping aan 's Heren Heilige Wil.

Teergeliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, vaartwel en heb dank voor Uw zorgen en genegenheid waarmede U mij omringde. Blijf getrouw aan mij door goed gedrag en gebeden, en bemint elkander gelijk ik U heb liefgehad.

Dierbare familie en vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden en tot weerziens bij de Heer.

Jezus, Maria, Joseph (7 j. en 79 d. afl.)
Zoet Hart van Jezus, weer mijn liefde.
(300 d. afl.)



de heer en mevrouw Louis Van De Walle-Matthijs Louise, kinderen en kleinkinderen,
de heer en mevrouw Gilbert Vermassen-Matthijs Antoinette, kind en kleinkinderen,
de heer en mevrouw Nestor Matthijs- De Brucker Maria, kinderen en kleinkind,
de heer en mevrouw Raoul Van Hoorde-Matthijs Jeannette,
de heer en mevrouw Henri Matthijs-Buyle Annie, kinderen en kleinkinderen,
de heer en mevrouw Cyriel Matthijs-Van Driesche, kinderen en kleinkind,
de families Matthijs, Seeuws, Lecovez, De Wilde en Steenhout,

danken U
voor de gebeden en deelneming in hun rouw