

Het mensenenleven is een strijd op aarde. Job.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**ODON MATTHIJS**

echtgenoot van Mevrouw

Bertha Henau

**Oud-Strijder 1914-1918**

geboren te Everbeek, de 20 mei 1894, en er overleden de 29 juni 1960, versterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Ik heb de goede strijd gestreden, mijn loopbaan voleind en mijn Geloof bewaard; daarom staat mij de kroon der Rechtvaardigen te wachten!

(S. Paulus tot Tim.)

De duurzame Overledene was een moedig en eerlijk man uit een stuk. Als Oud-Strijder heeft hij moedig zijn zware plicht volbracht, en heeft hij recht op de dankbaarheid van het nageslacht!

Teruggekomen was hij een naarstig en ijverig werker. Zijn dagtaak was voor hem als een strijd voor de welvaart van zijn huisgezin en van de gemeenschap. Hij gaf zich en volle aan zijn dagelijkse plicht, zozeer dat hij de achting en ook de vriendschap van zijn oversten bewam!

Toen hij dacht een welverdiende rust te nemen begon de strijd tegen de zeer pijnlijke ziekte, die hem, in volle kracht neerverelde. Hoe lastig en hard moest het lijdensbed zijn voor zijn geweldige natuur! Bijzonder verdienstelijk was dan ook de onderwerping van de laatste ogenblikken. Moge die geloofsdaad Hem het eeuwig loon der Rechtvaardigen verwerven.

Teergeliefde Echtgenote, Zuster, Schoonbroeders, Schoonzusters, Naastbestaanden en Vrienden, ik dank U voor uw tedere genegenheid.

Gaarne had ik nog bij U gebleven.. Troost U echter: mijn aardse ellende is ten einde en mijn lot verbeterd. Vaartwel en dat het gebed voor malkaar de blijvende band weze, die ons verenigt in afwachting van het blijde wederzien bij de Heer

Jezus, Maria, Jozef, dat mijn Ziel in Uw gezelschap in vrede leve.  
100 d. af.

De familiën

**MATTHYS-VANDEVOORDE**  
en **HENAU-VERPLANKEN**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.