

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van *Mevrouw*

PAULINA MATTHYS

weduwe van *Mijnheer*

JAN-BAPTIST DE NORRE

geboren te Overboelare, den 30 September 1861 en
godvruchtig overleden te Delftinge, den 19 Maart 1945.
Voorzien van de H.H. Sacramenten.

De vrouw die wij beweenen, was bezielt met de vurigste gevoelens van goedhartigheid, liefde, ootmoedigheid, zedigheid en verduuldigheid.

Als vrouw en liefhebbende echtgenoot, heeft zij hare plichten altijd trouw vervuld, en haar huisgezin met wijs beleid bestuurd. Als voorbeeldige moeder was zij immer bezorgd om hare kinderen in eer en deugd op te brengen. Voor allen die haar gekend hebben zal zij blijven een toonbeeld van goedheid, plichtbetrachting en toewijding aan hare kinderen.

Liefste kinderen, ik heb u zoo zeer bemind en al mijn werken en zorgen zijn voor u geweest. Zoovele jaren hebben wij samen geleefd in vrede en liefde, het is pijnlijk nu te moeten scheiden. Doch matig uwe droefheid en droog uw tranen, want moeder is niet dood, zij is bij vader in den hemel, daar zullen wij allen eens terug vereenigd zijn.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.

R. I. P.

*Bij het godvruchtig afsterven
van onze teergeliefde moeder, schoon-
moeder, grootmoeder, tante, groottante
en bloedverwante*

Mevrouw Paulina MATTHYS

*was het ons een ware troost uwe goede
blijken van kristelijke deelneming te
mogen ontvangen.*

*Wij bieden Ued. daarom onze
oprechte dankbetuiging aan.*

*De familiën MATTHYS, DE NORRE,
VAN DER PUTTEN, THYS.*