

Al wie leeft en gelooft in Mij, zal niet sterven in eeu-
wigheid, Job. 11



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PIERRE MATTHYS

in eerste huwelijk weduenaar van Mevrouw

Léonie Cosijns

in tweede huwelijk weduenaar van Mevrouw

Marie-Thérèse Detandt

geboren te Everbeek, den 27 September 1867 en overleden
te Everbeek St Jozef, den 6 April 1950.

Voorzien door het H. Oliesel.

De ouderdom is een kroon van eer als hij op den weg
der rechtvaardigheid gevonden wordt. Prov. XVI, 31

Zolang hij kon, was hij vlijtig aan het werk om de zijnen
het leven aangenaam te maken. Job.

« Zalig de doden die in den Heer sterven » staat er ge-
schreven in het Boek der Openbaring 14, 13. « voortaan
zullen zij rust vinden na volbrachte arbeid; want hun wer-
ken zullen hen volgen » niet alleen tot op de boord
van het graf, maar tot op de overzijde en tot voor
de troon van God.

Bemide Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden ik
dank u voor uw genegenheid en liefdevolle zorgen die gij
mij bewezen hebt. Blijft mij steeds indachtig in uw gebe-
den en tot wederziens bij den Heer.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Jezus, Maria, Jozef,

7 j. en 7 q. afl.

7 j. en 7 q.

Druk. Depessemier Everbeek.

Een milde troost waren ons Uw bliken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van hem die ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

MATTHYS DAVID COSYNS en DETANDT.