

Voor hen die in God geloven, wordt het leven  
veranderd, maar niet ontnomen. (Pref.)



Bid voor de ziel van

de Heer

**POLYCARPUS MATTHIJS**

Oud-Strijder Oorlogsinvalid 1914-1918

Drager van verscheidene eervolle onderscheidingen.

weduwnaar van Mevrouw

Julienne Bijl

geboren te Parike op 23 november 1886 en overleden te Everbeek op 8 mei 1975, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Een erekroon zijn de hoge jaren die op de weg der gerechtigheid gevonden wordt.

Rotsvast op God betrouwend was hij onbuigzaam en betrouwvol in tegenspoed, wijs en voorzichtig in voorspoed. God zal zijn loon zijn, want Hij heeft hem beproefd en waardig bevonden, door het geduld waarmee hij zijn krankheid heeft gedragen. (Ecel. 30)

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, hoe pijnlijk het scheiden van u allen valt, weet dat ik de ellenden van de wereld ruil voor het rijk van eeuwig geluk. Troost u en laten wij ons onderwerpen aan Gods schikkingen. Ik dank u voor uw liefderijke en genegen zorgen. Bidt allen voor mijn zielerust.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families MATTHIJS, BIJL, VANDENHAUTE en MINCKE

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

.....  
Dr. Modde Everbeek